

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op 'n keer ben je aan  
je laatste eindje toe.*

*Toon Hermans*

Wij nemen afscheid van

de heer

## **André De Ridder**

echtgenoot van mevrouw Arlette Wynen

Geboren te Wetteren op 22 maart 1951  
en overleden in het OLV-ziekenhuis in Aalst op 20 mei 2018.

De plechtige uitvaartdienst met asurne, waartoe u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden  
**op vrijdag 25 mei 2018 om 14u00**  
**in de aula van het rouwcentrum De Deyn, Denderstraat 4**  
**te 9400 Ninove**, gevolgd door de asverstrooiing  
op het kerkhof van Denderwindeke.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 13u45.

Dit melden u met diepe droefheid:

Arlette Wynen

*zijn echtgenote*

Eric en Elke Moerenhoudt - De Ridder  
Damien en Nele De Ridder - De Ville

*zijn kinderen*

Lara en Luca Moerenhoudt  
Lins en Lena De Ridder

*zijn kleinkinderen*

Daniël en Rosette De Ridder - Boyen  
André en Jacqueline Dekeyser - De Ridder

*zijn broer, zus, schoonzus en schoonbroer*

Zijn neven en nichten.

Met onze dank aan het personeel van het  
WZC De Zwaluw in Vollezele.

