

*Zoals de dag uit de nacht treedt
Het leven uit de dood
Is er liefde die niet sterft*

Toon Hermans

Wij nemen afscheid van



mevrouw

Joanna Van Der Smissen

weduwe van de heer Daniël Van Der Smissen († 1994)

Geboren te Ninove op 30 januari 1934
en overleden in het OLV-ziekenhuis te Aalst
op 5 februari 2019.

De plechtige uitvaartdienst met asurne
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats
op maandag 11 februari 2019 om 10u00
in de aula van het rouwcentrum De Deyn,
Denderstraat 4 te Ninove, gevolgd door
de bijgraving van haar asurne
op de begraafplaats van Ninove.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 9u45.

U kan Joanna een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Deyn, Denderstraat 4
te Ninove op donderdag van 19u tot 20u.

Dit melden u bedroefd:

Daniël en Chantal Van Der Smissen - Vijverman
William Van De Smissen
Ingrid Van Der Smissen
Frieda en Hans Van Der Smissen - Van Laethem

haar kinderen

Elisabeth en Bram Van Der Smissen - Galle, Thor
Eline en Mathias Van Der Smissen - Haelterman
Pieter-Jan en Tessa Van Der Smissen - Sonck
Brecht en Daphné Van Der Smissen - Birman, Lou, Naël
Sanne en Yannick Van Der Smissen - Bicqué, Cecile
Jochen Somers

Charlotte en Jordy Heymans - Van Calster
Allison en Ben Van Der Smissen - Coppesmette

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan het personeel van het WZC Klateringen,
dr. Hove en dr. Floré en aan het personeel van
het OLV-ziekenhuis te Aalst.

Gelieve uw rouwbetuigingen te zenden naar
begrafenissen De Deyn, Burchtdam 104, 9400 Ninove
met als melding "Joanna Van Der Smissen".
Online kan u uw medeleven betuigen via:
www.begrafenissendedeyn.be