



Door mooie herinneringen gesterkt,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Christine Snel

weduwe van de heer Gilbert Vander Trappen († 2013)
° 3 oktober 1929 - † 6 augustus 2020

Zij was de mama van:

Hilde en Hugo, Jo en Gien

Zij was de oma van:

Klaartje en Bart, Ansel en Ruth, Hannah en Robin

Zij was de mémé van:

Finn, Sepp

Moeder Christine

De kleine keuken met zicht op het veld
in dat ruime huis vol licht in Appelterre:
moeder Christine loopt wat nerveus heen en weer,
alsof ze een klas onder controle moet houden,
vader Gilbert zit rustig in de zetel aan het raam,
een koppel dat zijn oude dag in harmonie en
vooral met veel evenwicht beleeft..

Zo zie ik het Vandertrappen-paar met lichte familie Trapp-allure
want met Christine hing er altijd speelse ambiance in de lucht,
ze kwam soms verrassend uit de hoek en manlief reageerde dan meestal
zeer bedachtzaam zoals dat bij een oud-ministeriedirecteur past. Tot zij
alleen achterbleef en houvast miste, de jaren vertroebelden haar geest ook
al bleef ze druk bezig in haar kleine wereld
van uitkijken naar de kinderen, koken en bij hoge nood rondhuppelen met
mierenpoeder. Zij rust nu in mijn hoofd op de klanken van
Will Ferdy die zijn sterke song besluit met

‘Vaarwel, Christine
Vaarwel, Christine
Vaarwel, Christine’.

Willie
Pollare 7 augustus 2020