

*Denk aan mij terug,
niet in de dagen van pijn en verdriet,
maar denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*



Wie haar gekend heeft en genegen was,
zal met droefheid het heengaan vernemen van



mevrouw

I'IK Sri Winarsih

weduwe van de heer Alfons Bruynooghe (+ 2009)

Zij werd geboren in Jombang - Indonesië op 7 maart 1966
en is overleden in het UZ in Gent op 5 juli 2019.

**De familie van Sri wenst u uit te nodigen
om samen afscheid te nemen op zaterdag 13 juli 2019 om 11.15 uur,
in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke.**

**Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.00 uur.**

**De bijzetting van haar asurne op het kerkhof van Liedekerke
gebeurt na de dienst in familiekring.**

U kan haar een laatste groet brengen in het rouwcentrum De Deyn,
Denderstraat 4 te Ninove op dinsdag en woensdag van 19 tot 20 uur.